

# Med **SUN TOURS** til El Kantaul, Sousse, Tunesien fra den 16. februar 2013 til 24 februar 2013.

2.200 km fra Danmark. Rejsetid 3½ time med Primera Air.



Charterferie

- Spanien
  - Italien
  - Grækenland
  - Tyrkiet
  - Frankrig
  - Egypten
  - Tunesien
    - Sousse
    - Mövenpick Resort & Marine Spa
    - Riu Imperial Marhaba
    - Tour Khalef Thalasso
    - Marhaba Royal Salem
    - Hotel Tej Marhaba
  - Thailand
  - Indonesien
- 
- Book lejebil



All Inclusive Rejser

Bo ved stranden



Viser billede 1 af 28

Riu Imperial Marhaba ★★★★★

Priser og bestilling

Google +1 Facebook Synes godt om 14 Print Email Share

Direkte på stranden nær Port El Kantaoui ligger dette nyrenoverede og stilfyldte hotel med en imponerede udsigt til både by og hav. Det første man møder er et stort elegant receptionsområde med flot interiør og afslappende atmosfære. Hotellet oser af klasse og god stil, og du vil helt sikkert føle dig forkælet her.

Hotellet byder på mange faciliteter. Der er flere forskellige restauranter som bl.a. tilbyder klassiske tunesiske retter, samt andre Middelhavsinspirerede retter, flere barer bl.a. en hyggelig bar direkte på stranden. Af andre faciliteter kan nævnes; en flot swimming pool med stor sol terrasse, børnepool, indendørs pool, fitness afdeling, nyt Thalasso spa -og wellness center i flere etager med stor indendørs pool. I Thalasso spa -og wellness centret er der mulighed for diverse behandlinger; massage, sauna, hamman (mod betaling) m.m. Desuden er der mulighed for tennis, volleyball, børne klub, frisør og butikker, diverse aktiviteter for både børn og voksne, samt aftenunderholdning flere gange om ugen.

Til hotellet hører en 300 meter lang sandstrand. Her kan du slappe af i hotellets egne solsenge med tilhørende parasoller.

For golfinteresserede er der mulighed for at spille på El Kantaouis 18 hullers bane få minutter fra hotellet. Der kan bestilles shuttlebus frem og tilbage via hotellet.

Opholdet er med All Inclusive!

Værelsestyper

Værelse 2-3 pers.

Alle værelser er nyrenoverede med aircondition, kabel-tv, telefon, safebox, minibar, balkon, bad/toilet med hårtørrer. Der er trådløst internet på værelset (mod betaling).

Værelserne har enten udsigt til poolen, haven eller havet.

Adresse: B.P. 243, Port El Kantaoui (Sousse) - Tel: (+216) 73 24 64 77



Vis på stort kort

Bestil rejse

Hvor vil du rejse fra?  
 Billund Lufthavn

Hvor vil du rejse til?  
 Vælg alle rejsemål

Vælg rejsemål  
 Vælg ovenfor...

Vælg afrejsedato  
 01-03-2013

Voksne 2 Børn 2-17 år 0 Børn 0-23 mdr 0

Kampagne kode

Søg

Hurtig søgning

Rejsemål...  
 Vælg rejsemål ovenfor

All Inclusive program Riu Imperial Marhaba 2013







Fine opstillinger af diverse håndklæder og sengetæpper.





Udsigt fra vores altan på 3 sal og ned mod swimmingpoolen og havet.











Interiør fra hotellet.





Der er 4 elevatorer op til værelserne.



Marmorgulvet er lagt som et Tunesisk tæppe.



Fra restauranten.  
Mad var der nok  
af. Både morgen,  
middag og aften.

Vi var på "all  
inclusive", så vi  
kunne bare spise  
og drikke alt  
det vi ville, uden  
at det kostede  
ekstra.





Vi var flittige med drikkepengene - og det gav bonus mange steder.  
Her er et fint dækket aftenbord den sidste aften vi var der.



Hotellets velkomstgave til os. Den blev bragt op på værelset dagen efter vi kom.





Loftsbelysningen i hotellets reception og barområde





Stranden ved hotellet og ned mod lystbådehavnen. en ca. 5 kvarters gåtur langs strandkanten.





Havnebyen El Kantaoul med en stor lystbådehavn.







På formiddagsbesøg i den gamle Medina i Sousse. Inde bag borgens mure var der en livlig handel med alverdens varer. Det er tuneserens "Bilka"



Smalle stræder. Hvide huse med blå dører og vinduer. Den blå farve holder onde ånder væk! I Kina var det høje dørtrin, der havde en effekt!





Sølvselgeren her kunne ikke bare snakke dansk.  
Han kunne tale flere danske dialekter.



Vores guide,  
Kirsten, taler og  
fortæller.



En kryddeributik.





Tøj- og tæppeafdelingen.





Så er vi i slagterafdelingen.



Gad nok vide,  
hvad der står her!



... og i frugt- og grøntafdelingen.





Den store moske inde i Medinaen.



Et sidste kik ind i de smalle gader med de forskellige døre. Her er indgangen til en lille moske.





På vej hjem til hotellet. Her kører vi i området omkring Sousse strandpromenade. Da vi boede ca. 15 km nord for Sousse, kom vi desværre ikke ind og fornemmede stemningen her på egen hånd.





Toumia Shopping Center er et fabriksudsalg af lædder-  
varer: Frakker, tasker og ægte tæpper, der er vævet på  
egen fabrik.

Vi prøvede at knytte tæpper, vejledt af kyndige hænder.





Forretningens show-room. Væggene er besat med kakler. Fra øverst til nederst, et overvældende syn.







Fremvisning af tæpper.





Vi endte med at købe dette tæppe. Det måler 265 cm x 173 cm. Det knyttet af kasmiruld og har 90.000 knuder pr. kvadratmeter. Det er fremstillet i 2005, men er et nyt tæppe. Alle ægte tunesiske tæpper har et statsgarantimærke på bagsiden.

# På ørkensafari i to dage.

1.200 km igennem Tunesien.

To dage med fantastiske oplevelser på kanten af Saharas ørken i Tunesien!

## Dag 1

Vi sætter kursen sydpå med fantastisk spændende stop allerede på vejen derved. Utroligt imponerende er det prægtige **amfiteater i El Djem (1)**, som er verdens tredje største. Her kan man ikke blot se, hvor romerne blev underholdt - man kan også besøge fangerum i kælderen og føle sig kejserlig på VIP-pladserne.

Længere sydpå finder vi den lille, **lokale fiskerby Mahares (2)**, hvor en moderne kunstudstilling er at finde langs med kysten. Snart efter forlader vi kystområdet og begiver os ind i landets små, snoede veje, hvor månelandskabet i **Matmata (3)** skjuler de underjordiske huler, i hvilke berberne bor - en unik, kulturel oplevelse, at besøge deres private hjem!

I Matmata ledes vi ligeledes ind i et andet univers, når vi nyder den tunesiske frokost på en Star Wars-kulisse.

Stenørkenen går over i det fineste sand, som vi nærmer os Saharas ørken og **oasebyen Douz (4)**, hvor der er mulighed for at ride på kamel ud i sanddyner og solnedgang.

Efter en spændende dag indlogeres vi på det flotte, fire-stjernede **hotel Sun Palm (4)** til en afslappende aften, så vi er friske til næste morgens oplevelser!



## Dag 2

Efter morgenmaden sætter vi kursen mod **Chott el Jerid (5)**. Her skal vi nyde den smukke solopgang og se, hvordan lyset spejler sig i saltet, i den udtørrede saltsø, der er Tunesiens største og et af landets flotteste naturfænomener.

Senere når vi **Degache (6) - en oase**, der er kendt for sine mange daddelpalmer. Vi ser hvorledes "intensivt landbrug" foregår på kanten af ørkenen. Vi spadserer gennem oasen, og kommer dermed helt tæt på planteverdenen.

Derefter kører vi i jeeps op i Atlasbjergene. Det smukke **udsigtspunkt ved Tamerza (7)** giver udsyn over det gøldelandskab mens bjergoasen **Chebika (7)** kan give en vidunderlig følelse af, at være i pagt med naturen.

Ved middagstid når vi byen **Gafsa (8)**, hvor vi spiser frokost, inden turen går nordpå igen til den hellige by **Kairouan (9)**, der er den første by i Nordafrika, der er grundlagt af araberne. Her stopper vi ved **Den store moské (9)**, som vi kan beundre oppefra.

Efter dette stop vender vi bussen mod Sousse, og turen går hjem til hotellerne efter to oplevelsesrige dage!





De imponerende ruiner af det største amfiteater i Nordafrika, der kunne have op til 35.000 tilskuere.

# 1

Ruinerne fra amfiteatret i El Djem i Tunesien er opført omk. 200 e.Kr. Næst efter Colosseum i Rom er det det største bevarede amfiteater fra antikken.









Som det eneste amfiteater har El Djem bevaret løbegangen under arenaen. Det var herfra slaverne og de vilde dyr blev hejst op for at kæmpe.





Udsigt ind over  
byen El Djem



Amfiteatret bruges idag til koncerter og der kan være ca. 4.500 tilskuere





På vej til fiskerbyen Mahares kørte vi igennem endeløse "marker" med oliventræer



2

I Mahares var er en kundtudstilling langs vandkanten.





På turen videre sydoover kom vi igennem en "slagtergade". Her hang dagens slagtede får på lit de parade. På det seneste havde man dog fundet ud af at lægge kødet i køleskab og kun "udstille" pelsen af dyret.





Tunesisk benzin-  
station.  
Da der kun er  
lidt kontrol ved  
grænsen til  
Libyen, kører  
foretagsomme  
privatpersoner  
over grænsen  
og køber billigt  
benzin der, for at  
sælge det langs  
landevejen. De  
lokale politifolk  
ser den anden  
vej, når de ser  
sådan en opstil-  
ling.



### 3

Bjergområde ved  
Matmata.  
Her er noget  
af Star Wars  
filmene optaget  
ligesom kors-  
scenen fra Life  
of Brian også er  
optaget i disse  
omgivelser.







Vi spiste frokost i denne Star Wars kulisse.







Vi besøgte en Berber familie i deres klippehule.  
Her bor de hele året og lever for en stor del af det, som turister lægger for at få lov til at se deres hjem.





4.

Før vi skulle på kamel (dromedar) ridetur u i Saharas sand, blev vi indlogeret på dette hotel. Her spiste vi aftensmad og morgenmad inden næste dags tur.







Fritgående kameler i ørkenen.

Vores guiden mente ikke, at de var vilde. Det er kameler for kostbarer til, så disse har sikkert bare fået lov til at gå lidt ud på egen hånd!





Så er vi klar til et kamelridt ud i Saharas sand







Men første skulle vi da lige op på dyret.





Så er vi på vej.  
Her ses Karen på  
førerkamelen.



Solnedgang over  
ørkenen.





Pause ude i "sandkassen"



Chris



Karen





5

Meget tidlig næste morgen startede vi videre vestpå udover Tunesiens største saltsø



Vi er tæt på grænsen til Algier, men kommer dog tættere på senere på dagen





Solopgang over saltsletten, hvor der om sommeren kan blive over 50 grader varmt. Saltsletten er på størrelse med Fyn og vi krydser den i den nordlige ende.







Grundvandet hentes op fra ca. 30 meters dybte og er 24 grader året rundt.



## 6

Senere på formiddagen besøgte vi Degache - en oase, der er kendt for sine mange daddelpalmer. Vi så, hvorledes "intensivt landbrug" foregår på kanten af ørkenen.

Ejeren var en tuneser, der var journalist. Han talte norsk, da han havde boet i Norge nogle år. Han fortalte, at der boede 30.000 personer i oasen og at der arbejdede 3-4.000 i dadelplantagen.





Palmerne fungerer som tag på et drivhus, så det er muligt at dyrke alle mulige grøntsager nede i "skovbunden". Palmerne holder på varmen om natten og skygger for solen om dagen.

Arbejderne er oppe i palmerne mindst to gange om året. Om foråret for at bestøve blomsterne og om efteråret for at høste dadlerne. Manden på det nederste billede er oppe for at skærer visne grene af





Her er en valgmur.  
De politiske partier har lov til at klistre 2 plakater op, når der er udskrevet valg.  
Vi så sådanne vægge et par steder.



7



I jeep op i Atlas-bjergene med stop oppe ved passet Tamerza, hvor vi havde fint udsyn over de golde bjerge. Vi er nu kun 1.5 km fra Algeriet.





Også heroppe var der salgsboder med farvede skåle, og andet nips samt et utal af ørkenroser.





Vi gjorde stop ved bjergoasen Chebika, hvor palmerne gror p.g.a. et kildevælv, der springer ud af klippen nede i en slugt.



Ved oasen var der en forladt berberlandsby.











8

På vej nordpå igen. Vi skulle spise frokost i byen Gafsa inden den videre tur nordpå. Den blev dog midlertid afbrudt af en flok kameler, der lige skulle over vejen.



9



Sidste stop på turen var i den hellige by Kairouan, der er den første by i Nord-afrika, grundlagt af arabere. Den store moske er den fjerde helligste moske og har en muslim besøgt den 7 gange gælder det for 1 besøg i Mekka.





De sidste par dage dasede vi bare rundt omkring hotellet og nød tilværelsen. Vi gik endnu en tur langs stranden ind til havnebyen. Denne gang gik vi langs landevejen hjem igen. Turen langs stranden tog 5 kvarter, mens turen tilbage kunne gøres på 3 kvarter.

Den sidste dag skulle vi - efter planen - forlade værelset kl. 12 og ville blive afhentet af bussen til lufthavnen kl. 20.30.

Vi spurgte pænt om lov til at blive på værelset indtil da og det fik vi lov til, helt uden ekstra betaling. Meget fin service, men det osede hotellet nu også af, overalt!

En rigtig god tur, som kan anbefales.

Dog lidt malurt. Hvis man vil kunne deltage i Sousses aftenliv, skal man nu nok vælge et hotel inde i - eller i hvertfald i gå-afstand til byen.

"Vores" hotel ligger ca. 15 km nord for Sousse og det kræver enten, at man går hen tager bussen fra landevejen eller hyrer en taxa, som koster omkring 6-9 dinarer (ca. 36 kr.) hver vej.



Hotellets hilsen til Chris' fødselsdag. Det lå på værelset da vi kom hjem fra 2-dags turen.